

TEEGELGÅRD

Seizoensactiviteiten in de omgeving

TEEGELGÅRD

Elk seizoen in Zweden kent zijn schoonheid; In de zomer het frisse groen en diepblauwe water, in de winter de sneeuw die oplicht en de dichtgevroren meren en rivieren. In het voorjaar de variatie van alle bloesem en in de herfst de dieprode en bruine kleuren bij prachtige luchten! En elk seizoen heeft ook bijbehorende activiteiten.

Zomer

De Zweedse natuur heeft veel te bieden in de zomer. Een boot- of kanotocht over één van de kristalheldere meren en picknicken op één van de onbewoonde eilandjes is altijd een ontdekkingstocht. Ook sportvissers hebben genoeg plek om hun hengel uit te gooien. Of probeer een frisse duik vanaf de steiger het meer in, iets wat de Zweden zelf ook regelmatig doen. Het dichtstbijzijnde meer is op 10 minuten lopen vanaf Teegelgård.



In de omgeving zijn genoeg wandelroutes. Een paar folders hierover zijn te vinden in het huis. De omgeving van Bjurbäcken (met de sluizen van het Bergslagskanaal) en van Lunedet zijn typerend voor het Bergslagengebied en zeker een bezoekje waard. Hier vindt u ook gezellige terrasjes om een drankje te doen of ijs te eten. Een ander leuk terras hoort bij Restaurant Strandkanten in Karlskoga. Hier is het ook mogelijk om te lunchen of dineren. Bij slecht weer en buiten het zomerseizoen serveren ze ook binnen.

In de zomermaanden zijn er in vele plaatsen festivals en diverse folkloristische evenementen. Het plaatselijke toeristenbureau heeft hier vaak meer informatie over.

Bjurbäcken

Camping Lunedet

Restaurant Strandkanten

Adressen toeristbureaus Värmland

www.slusscafe.se of www.bergslagskanalen.se

lunedet.hemsida24.se

www.strandkanten.nu

www.sverigeturism.se/tuinfo/varmland.htm

TEEGELGÅRD

Winter

En 's winters... kunt u zich in de directe omgeving uitleven op de langlauf latten of schaatsen. Iets verder weg vindt u enkele sneeuwzekere skipistes (Ski Sunne, 1,5 uur). Tot eind maart kunt u op sommige pistes nog skiën en langlaufen. En vergeet vooral niet de overbekende Swedish Rally die in februari in Hagfors wordt verreden.

Rond de kerst zijn er kerstmarktjes bij de kerk van Bjurtjärn, bij Lunedet en in andere omliggende plaatsjes. Vaak is de Kerstman ('Tomte') aanwezig voor de kinderen, wordt de Zweedse variant van glühwein (glögg) geschonken en verkopen bewoners handgemaakte souvenirs. Verwacht geen grote kerstmarkten zoals in Duitsland, hier houden ze het knus en klein. De restaurants serveren rond deze tijd 'julbord', een buffet met allemaal Zweedse vis- en vleesspecialiteiten die traditioneel op kerstavond wordt gegeten.

